

Det var sommaren 1982. Birgitta Hult Andersson och jag hade just kommit hem från den europeiska studentprästkonferensen i Wien. Där hade vi bland annat besökt en trevlig butik för alternativ handel. Nu lyste plötsligt fönstren i butikslokalen på Kyrkogatan 4 tomta. Vilken idealisk plats för en tredjevärldsbutik!

Snart var vi sex stycken som ställde oss bakom ett upprop med titeln "Var med och starta en Tredjevärldsbutik!", nämligen Leif Almroth, Anna Karin Hammar, Birgitta Hult Andersson, Göran Kelande, Eva-Lisa Lennartsson och Torgny Werger. Vi bjöd in till ett konstituerande föreningsmöte lördagen den 9 oktober 1982. Vi spred broschyren vida omkring då vårt mål var att bli mellan 200-300 medlemmar som kunde betala en stödavgift om 200:-. Så mycket pengar behövde vi nämligen för att klara den höga hyran på Kyrkogatan 4.

Över hundra personer hörsammade vår kallelse och anmälde på olika sätt sitt intresse att hjälpa till med butiken. Från början bidrog medlemmarna med sina olika gåvor. Det tyckte vi var en viktig del av Klotets filosofi. Många kreativa och trofasta människor har skänkt Klotet sitt engagemang och sin kunskap. Det är därför Klotet är en butik av klass idag.

Vid det konstituerande mötet på församlingshemmet Ugglan på Råbygatan i Lund var mer än sjuttio personer närvarande. Den första styrelsen valdes. Den kom att bestå av Torgny Werger, ordförande, Gun Ahrén, Dennis Hagberg, Anna Karin Hammar, Eva-Lisa Lennartsson, Hilda Lind, Göran Kelande. Suppleanter blev Metta Wignell och Lena Bruce medan Elsa Waller av styrelsen utsågs till kassaförvaltare. Redan nu stod det klart att lokalen på Kyrkogatan 4 skulle bli för dyr.

Däremot öppnade sig en möjlighet, då bokhandeln Arken skulle flytta in på Kyrkogatan 4 och samtidigt Arkens gamla lokaler blev lediga i hörnet Ö Vallgatan/Stora Tomegatan. Från nyåret 1983 utbred sig så en enorm aktivitet i de ganska nedgångna lokalerna mitt emot Botan. Många många och ofta roliga arbetstimmar låg bakom att butiken kunde öppnas den 5 februari 1983.

(Anna Karin Hammar minns i samband med 10-års jubileet 1993)